

JE GELOOF OP DE PROEF GESTELD



Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

"Voor Iedere Morgen"

...de beproeving van uw geloof... 1 Petrus 1 vers 7

Een geloof dat niet beproefd is, kan wel een oprecht geloof zijn, maar het is een klein geloof, en het zal waarschijnlijk dwergachtig blijven, zolang het zonder beproevingen blijft. Het geloof is nooit zo sterk, als op de momenten waarop het tegenstand ontmoet; stormen voeden het geloof op, en bliksemstralen verlichten het. Als er op zee windstilte heerst, kun je de zeilen spannen zoveel je wilt, maar het schip beweegt zich niet in de richting van de haven. Laten de winden maar waaien, laten de wateren wild zijn, hoewel het schip dan geslingerd wordt, en het dek door de golven wordt bedekt, hoewel de mast kraakt onder de druk van de gezwollen zeilen, toch koerst het schip rechtstreeks naar de begeerde haven. Geen enkele bloem is zo prachtig blauw als de bloemen die aan de voet van een ijsberg groeien; geen enkele ster blinkt zo helder als de sterren die aan de poolhemel schijnen; geen water smaakt zo zoet, als het water dat uit het zand van de woestijn ontspringt, en geen geloof is zo kostbaar, als het geloof dat in tegenspoed leeft en overwint. De beproeving van het geloof brengt ondervinding voort. Je zou je eigen zwakheid niet gekend hebben, als je de rivieren niet had moeten doorgaan; en je zou Gods macht nooit gekend hebben, als je in de watervloeden niet ondersteund was. Hoe meer het geloof beproefd wordt, hoe meer het toeneemt in zekerheid en kracht. Het geloof is kostbaar, en de beproeving ervan ook. Maar laat dit de jonge

gelovigen niet ontmoedigen. Je zult genoeg beproevingen hebben zonder ze op te zoeken; de volle maat zal je op de juiste tijd toegediend worden. Dank God voor de genade die je al hebt ontvangen; prijs Hem voor de mate van heilig vertrouwen, die je bereikt hebt; wandel volgens deze regel, en je zult Gods zegen iedere dag meer ervaren, tot je geloof bergen zal verzetten en onmogelijkheden zal overwinnen.

