

GELIJK EZAU



... gelijk Ezau, die om één spijs het recht van zijn eerstgeboorte weggaf... Hebrëeën 12:16

Ezau bekommerde zich niet om het geestelijke, althans niet voldoende om het vleeselijke los te laten. Hij richtte er de blik alleen maar op als hij het andere ook kon krijgen. Ik ken sommige oude mensen die ook wel christen zouden willen zijn, maar ze houden zo van hun glaasje. Ze willen wel graag behouden worden, maar ze houden zo van het amusement van de wereld. Ze willen eigenlijk graag de kool en de geit sparen. Ze zouden graag de duivel dienen, of: met de duivel willen ontbijten en met Christus het avondeten gebruiken. Ze zouden in de wereld graag alle vreugde en al het genoegen willen hebben dat gewoon bij het mondaine behoort, en daarna op de laatste dag ook nog de vreugden van Christus. Dat kan niet. Als ze die angstvallig met tranen zoeken, gaat dat niet. Als u de wereld hebt gekozen, krijgt u de wereld. Als u Christus kiest, moet u de rijkdommen van Egypte beschouwen als niets, vanwege Zijn versmaadheid. Moge God deze woorden zegenen en ons allen brengen tot het geloof in Jezus Christus, om naar het beste te verlangen. Hij moge verhoeden dat we zullen wandelen in de verkeerde weg die deze drie goede mensen gingen. Als we zo hebben gewandeld, moge Hij ons bekeren, en ons helpen ons gedrag te verbeteren, ons bovenal ervoor bewaren mensen-van-de-wereld te zijn, zoals Ezau, die voor een hap eten zijn eerstgeboorterecht verkocht. Amen.

