

GELIJK DE VADER MIJ LIEFGEHAD HEEFT, HEB IK OOK U LIEF GEHAD



Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

"Voor Iedere Avond"

Gelijk de Vader Mij liefgehad heeft, heb Ik ook u lief gehad. Joh 15:9

Gelijk de Vader de Zoon liefheeft, heeft Jezus de Zijnen lief. Op welke wijze? Hij had Hem lief zonder begin, en zo heeft Jezus ook Zijn leden lief. Ik heb u liefgehad met een eeuwige "liefde". Gij kunt het begin nagaan van menselijke liefde; gij kunt het begin vinden van uw liefde tot Christus; maar Zijn liefde tot ons is een stroom, welks oorsprong in de eeuwigheid verborgen is. God de Vader heeft Jezus lief zonder verandering. Christen, laat dit uw troost zijn, dat er geen verandering is in de liefde van Christus tot hen, die in Hem zijn. Gisteren waart gij op de Thabor en zei: "Hij heeft mij lief", heden zijt gij in de vallei van de vernedering, maar nog heeft Hij u even lief. Op de heuvel Mizar en de berg Hermon hoorde gij Zijn stem, die zo zachtkens van liefde fluisterde, en nu op de zee of zelfs in de zee, wanneer al haar golven en baren over u heengaan, is Zijn hart getrouw aan Zijn vroegere keuze. De Vader heeft de Zoon lief zonder einde; en alzo heeft de Zoon de Zijnen lief. Gelovige, gij behoeft de ontbinding van de zilveren koord niet te vrezen, want Zijn liefde voor u zal nimmer eindigen. Vertrouw vast, dat zelfs tot in het graf Christus met u zal gaan, en dat uit het graf Hij wederom uw gids zal zijn naar de hoogten des hemels. Voorts, de Vader heeft de Zoon lief zonder mate, en dezelfde liefde schenkt de Zoon aan Zijn uitverkorenen. Het gehele hart van Christus is toegewijd

aan Zijn volk. Hij heeft ons liefgehad, en Zichzelf voor ons gegeven. Zijn liefde gaat alle verstand te boven. O, wij hebben waarlijk een onveranderlijke Heiland, een dierbare Heiland, die lief heeft zonder mate, zonder begin en zonder einde, gelijk de Vader Hem liefheeft. Hier is voedsel genoeg voor hen, die weten hoe het te gebruiken. Moge de Heilige Geest het ons leren.

