

GEKOMEN OM TE DIENEN

Gij heet Mij Meester en Heere; en gij zegt wel, want Ik ben het. Indien dan Ik, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, zo zijt gij ook schuldig, elkanders voeten te wassen. JOHANNES 13:13-14

Als de Heere Jezus het bekken, en de linnen doek neemt en de voeten van Zijn discipelen wast, dan zien we hoe zachtmoedig Hij is. En kort daarna zien we dat Hij Zichzelf, Zijn lichaam, Zijn ziel en Zijn Geest opgeeft, zodat Hij ons kan dienen. Want, wat als ik zeg dat Hij zelfs op dit moment, als de Zoon des mensen in de hemel, dienstbaar is voor Zijn volk! Om Sion's en Jeruzalem's wil houdt Hij geen rust, maar Hij blijft pleiten voor degenen wier namen Hij op Zijn hart draagt. Luister dan, laat iedereen die het hoort dit genadige feit bewonderen. Of je nu een heilige of een zondaar bent, of je nu al gered bent of dorstig bent naar het heil, de gedachte dat de boodschap van Christus niet was om Zichzelf te verheerlijken, maar om ons te helpen, moet een heerlijke gedachte zijn. Hij komt niet om gediend te worden, maar om te dienen. Past dit niet bij jou, arme zondaar, jij die Hem nooit gediend hebt, jij die Hem niet kan dienen zoals je nu bent? Hij kwam niet om jouw verdienste te krijgen, Hij kwam om jou Zijn diensten te verlenen, je hoeft niet eerst iets voor Hem te doen, voordat Hij jou barmhartigheid toont. Oh, je hebt Hem zo hard nodig! Hij is niet gekomen om schatten te zoeken, maar om rijkdom te schenken. En aangezien Hij ook niet is gekomen om gezonde mensen te vinden, maar omdat Hij kwam om zieken te vinden die Hij genadig kan zijn, is er zeker hoop voor je.

