

GEHOORZAMEN IS BETER DAN OFFERANDE



Laat het altijd in jouw gedachten zijn, dat het strikt volgen van het gebod van jouw Verlosser beter is dan enige uiterlijke vorm van godsdienst; en met een aandachtig oor naar Zijn voorschrift te luisteren is beter dan het vet van rammen te brengen, of een ander kostbaar iets, om op Zijn altaar te leggen. Als je er niet in slaagt je te houden aan de minste van Christus' geboden aan Zijn discipelen, bid ik dat je niet langer ongehoorzaam zult zijn. Gehoorzamen, zelfs in het geringste en kleinste, is beter dan offerande. Het is een gezegend iets om als een klein kind iets te leren, maar het is een nog veel gezegender iets om, wanneer je de les geleerd hebt, deze naar de letter uit te voeren.

