

GEEN TOEGANG!



Strijd om binnen te gaan door de nauwe poort, want velen, zeg Ik u, zullen proberen binnen te gaan en het niet kunnen. Lukas 13:24



Nu wil ik je vertellen over enkele plaatsen die Spurgeon bezocht om het Woord van God te prediken. Zijn kerk was natuurlijk in Londen, maar hij werd uitgenodigd om te spreken in verschillende delen van Engeland. Op een keer werd hij gevraagd te spreken in Glasgow. (In welk land ligt dat? Kijk of je het kunt vinden op een kaart.) Hij ging erheen met de burgemeester van Glasgow, een zeer belangrijk persoon in de stad. Ze kwamen bij het stadhuis, en bij de deur stond een politieagent die controleerde of iedereen die binnenkwam een kaartje had. Maar zowel Spurgeon als de burgemeester hadden geen kaartje gekregen. De politieman zei: "Ik kan jullie niet binnenlaten, want jullie hebben geen kaartje!" De burgemeester zei: "Maar u moet ons binnenlaten!" De politieman antwoordde: "Dat gaat niet, ongeacht wie jullie zijn!" Spurgeon zei, "Dit is de burgemeester!" Maar de politieman bleef er onbewogen onder. "Dat weet ik niet en het kan me niet schelen wie hij is! Ik heb mijn orders van de inspecteur om niemand binnen te laten zonder kaartje, en ik weet zeker dat de burgemeester niet zou willen dat ik orders zou negeren." De burgemeester zei toen: "Maar dit is de heer Spurgeon! Hij moet de lezing houden!" Toch wilde de politieman niet van gedachten veranderen. "Daar kan ik niets aan doen. Ik heb mijn orders, en hij zal niet binnenkomen zonder een kaartje!" Spurgeon en de burgemeester bleven praten, redeneren en argumenteren, maar het had geen zin!

De politieman deed zijn plicht, gehoorzaamde zijn orders, en liet hen niet binnen! Veel mensen gingen de zaal in om Spurgeon te horen spreken, maar hij kon het gebouw niet eens in! Wat

moesten ze nu doen? Uiteindelijk hadden de twee mannen een goed idee. Ze hadden allebei pasjes met hun naam erop, en ze overtuigden de politieman om deze pasjes naar de inspecteur te brengen, en zodra de inspecteur ze zag, gaf hij de politieman opdracht om Spurgeon en de burgemeester binnen te laten. Spurgeon trok later een les uit deze grappige maar ook frustrerende ervaring. Onze zonden houden ons buiten Gods koninkrijk. Onze zonden zeggen, "Je mag er niet in! Ga weg! Geen toegang voor jou!" Toch moeten we vastbesloten zijn om binnen te komen. We moeten zeggen: "Ik moet vergeving voor mijn zonden ontvangen! Ik moet Jezus Christus kennen als mijn Redder en Heere! Ik moet binnenkomen!" Daarom zei Jezus: "*Strijd om binnen te gaan door de nauwe poort, want velen, zeg Ik u, zullen proberen binnen te gaan en het niet kunnen*" (Lucas 13:24).

Vertaald uit: A Fly on The Nose and 51 other great stories

