

GEEN BETERE ARTS



Die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. 1 Petrus 2:6

Zondaar, neem de toevlucht tot Christus! Maar je antwoordt: „Ik ben te slecht.” Hoe slechter je bent, hoe meer je Hem zult eren door te geloven dat Hij in staat is je ook te beschermen.

„Maar ik ben zo'n groot zondaar.” Des te meer eer zal Hem dan worden gegeven als jij, groot zondaar die je bent, gelooft dat je op Hem kunt vertrouwen.

Als je zwaar ziek bent, door een complicatie van kwalen die je ernstig kwellen, en als je dan zegt tegen de dokter: „Meneer, ik verlang geen betere dokter; ik zal geen ander advies vragen dan het uwe. Ik vertrouw me met vreugde aan u toe.” Welk een eer heb je hem dan toegekend, doordat je je leven aan zijn handen kunt toevertrouwen, terwijl het in zeer groot en onmiddellijk gevaar verkeert. Doe hetzelfde bij Christus; stel je ziel onder Zijn behandeling. Doe het weloverwogen en zonder enige twijfeling. Durf van alle andere verwachtingen af te zien. Waag het alleen met Jezus.

Ik zeg „waag”, ofschoon het in werkelijkheid helemaal geen waagstuk is, want Hij is overvloedig bij machte zalig te maken. Werp jezelf zonder meer op Jezus. Laat er in je ziel niets zijn dan vertrouwen op Jezus. Geloof in Hem en vertrouw op Hem, dan zul je nooit in je vertrouwen worden beschaamd. „Die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden” (1 Petrus 2:6).

