

GEEF JE TOE AAN VERLEIDING?



Toen nam de duivel Hem mee naar de heilige stad en zette Hem op het hoogste gedeelte van de tempel, en hij zei tegen Hem: Als U de Zoon van God bent, werp Uzelf dan naar beneden, want er staat geschreven dat Hij Zijn engelen voor U bevel zal geven, en dat zij U op de handen zullen dragen, opdat U Uw voet niet misschien aan een steen stoot. Jezus zei tegen hem: Er staat eveneens geschreven: U zult de Heere, uw God, niet verzoeken. (Mattheüs 4:5—7) Lees verder 2 Petrus 2:9—22

Het is kostbaar dat de heiligen veilig zijn, maar als we daardoor gaan leven zoals we zelf willen is dat verderfelijk. Het is een heerlijke waarheid dat God Zijn volk zal bewaren, maar het is een afschuwelijke leugen dat de zonde hen geen kwaad zal doen. Vergeet niet dat God vrijheid geeft, niet toestemming. Hij geeft ons bescherming, geen toestemming tot arrogantie. Toen ik klein was kende ik iemand, ik weet nog dat hij naar een feest ging in het kleine dorpje waar ik woonde. Hij zei dat hij een Christen was maar hij bracht de avond met anderen drinkend door in de danstent. Toen ik hem in mijn warme ijver vroeg wat hij daar deed, antwoordde hij, "Ik ben een kind van God, ik kan gaan waar ik wil en toch bewaard worden." Hoewel ik op dat moment niet wist welke tekst ik aan moest halen, kwam mijn ziel achteraf in opstand tegen die man. Ik voelde dat geen kind van God ooit zo slecht zou kunnen zijn dat hij gif zou nemen in het vertrouwen dat zijn Vader hem het tegengif zou geven. Een kind van God gooit zichzelf niet in het vuur met de hoop dat hij niet verbrand zal worden. Als God mij moeilijkheden geeft, zal Hij ook verlossing geven, maar als ik mijzelf in de problemen breng, moet ik het dragen. Zelfs als de voorzienigheid het toelaat dat de duivel mij op een toren zet, zelfs dan zal God mij helpen maar als ik mijzelf naar beneden werp in de tanden van de voorzienigheid, dan wacht mij pijn. Daarmee bewijs ik dat de genade van God helemaal niet in mij is. En toch is deze verleiding niet ongewoon

Ter overdenking

Hoe zou jij deze man geantwoord hebben die zich geen zorgen maakte om zijn ziel? Christelijke vrijheid voorziet niet van een maas in de wet voor het vlees (Romeinen 13:13—14; Galaten 5:13) of om anderen te laten struikelen (Romeinen 14:13).

Preek 689, 6 mei 1866

