

GA VOORWAARTS, EN VREES NIET



Hoe gezegend is het om er zeker van te zijn dat de Heere met ons is op al onze wegen, en zich neerbuigt om met ons af te dalen in onze vernederingen en ballingschap! Zelfs aan de andere kant van de oceaan straalt de liefde van onze Vader als de zon in haar kracht. We kunnen niet aarzelen om te gaan waar Jehovah Zijn aanwezigheid belooft. "Vrees niet," is het bevel van de Heere en Zijn goddelijke bemoediging voor hen die op Zijn bevel nieuwe zeeën bevaren; de goddelijke aanwezigheid en bescherming verbieden zelfs maar één ongelovige vrees. Zonder onze God zouden wij moeten vrezen ons te bewegen; maar wanneer Hij ons beveelt te gaan, zou het gevaarlijk zijn te treuzelen. Lezer, ga voorwaarts, en vrees niet.

