

GA VOORT ALS EEN KIND GODS



Want zovelen als er door de Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Romeinen 8:14

Ben ik een kind van God? Ja? Dan word ik door de Geest geleid. Ik ben bang dat sommigen van u er nooit over nadenken. Door wie wordt u geleid? Honderden godsdienstige mensen worden geleid door hun dominee of door een vriend die christen is, en dan vinden ze het wel goed. Maar van hun godsdienst komt niets terecht zolang de Geest hen niet leidt. Ik zal de vraag nog een keer stellen, zodat u er niet onderuit kunt: Wordt u door de Geest geleid? Dat geeft me bij de tekst de toepassing van de troost. Als u een kind van God bent, zal de Geest u leiden. Twijfelt u daaraan? Bent u in verlegenheid? Dan worden de kinderen Gods geleid door de Geest, en ook u zult geleid worden. Misschien kijkt u op uw weg een heel eind vooruit en bent u bang voor de problemen van de oude dag, of bang dat er een familielid zal sterven. Welnu, God heeft ons geen ogen gegeven om nieuwsgierig in de toekomst te kijken. Wat heeft het dan voor nut voor ons om te turen naar wat we toch niet kunnen zien? Laat alles over aan uw hemelse Vader, en dan zal de Heilige Geest u zonder falen leiden. Wanneer u komt aan de plaats waarvan u dacht dat er een moeilijkheid zou zijn, is die er hoogst waarschijnlijk helemaal niet. 'Wie zal ons de steen van de deur des grafes afwentelen?' zeiden de heilige vrouwen, maar toen ze bij het graf kwamen, zie, de steen was al afgewenteld. Ga voort als een kind Gods, wandelende door geloof, in de volle verzekerdheid dat het pad des geloofs — ook al is het niet gemakkelijk — altijd veilig zal zijn. Alles zal goed zijn en u zult geleid worden op een rechte weg om te gaan tot een stad ter woning.

