

GA VISSEN



Ook zal het geschieden dat er vissers aan dezelve zullen staan, van Engedi af tot En-eglaïm toe; daar zullen plaatsens zijn tot uitspreiding der netten. Ezechiël 47:10

Wat moeten we verder leren? Omdat de Dode Zee door die waterstroom gereinigd moet worden, is hetgeen we kunnen doen in de eerste plaats dit: bidden. Bid: Open U, Fontein! Bid, dat uit het binnenste van elk van ons rivieren van levend water mogen stromen. Bid, dat God door Zijn Geest nog overvloediger zal werken. De Heilige Geest is neergedaald; voor ons is het niet nodig dat Hij uitgestort wordt, maar we zouden Zijn kracht op een andere manier kunnen verwezenlijken: we zouden moeten afdalen in de stromen van Zijn heilige inwerking: wij smeken Hem ons te dopen in Zijn machtige wateren — en dat Hij alle zonde vóór Zich zal wegvagen. Als we dat hebben gedaan, wat is dan het volgende dat we te doen hebben? Wel, ga vissen. Als ooit deze stroom voorbij raast, zal er vis zijn. In dit Londen is nu vis. Ga vissen in de straten, vissen op de straathoeken, vissen in elke kleine ruimte die u open kunt krijgen, vissen in de grote mensenmassa's als ze op u zullen afkomen. De stroom kweekt zoveel dat het krioelt van leven; wees vissers van mensen. Vandaag zegt God tot Zijn kerk: 'Ik heb veel volks in deze stad.' Geef de hoop niet op: God heeft een uitverkoren groep mensen in elke kerkelijke gemeente van Londen. Ga bij deze zee aan het werk, en sta er 'van Engedi af tot En-eglaïm toe', van het ene einde van de stad tot het andere. God helpe u het net uit te spreiden!

