

GA NAAR HET HOOGSTE GERECHTSHOF



Zijt beroerd, en zondigt niet; spreekt in ulieder hart op uw leger, en zijt stil. Sela. Offert offeranden der gerechtigheid, en vertrouwt op de HEERE. Psalm 4:5-6

David werd omringd door slechte en wrede tegenstanders. Zij bespotten zijn godsdienst en maakten hem te schande. Ze strooiden allerlei leugens over hem rond, maar het ergste van alles wat zij zeiden was: 'Hij heeft geen hulp bij God.' David deed in zijn gebed een beroep op God. Daaruit bleek zijn wijsheid. U kunt zich beter tot de troon der genade wenden, dan hulp zoeken bij aardse rechters. U kunt beter in het gelijk gesteld worden door de Heere, dan door goddeloze mensen. Het is beter om in gebed tot de Heere te gaan, dan in debat te gaan met mensen. Leg uw zaak niet voor aan de lagere gerechtshoven, maar ga onmiddellijk naar het hoogste Gerechtshof van de Koning, waar de Rechter van allen recht spreekt. Volg het voorbeeld van David en van Davids Heere, Die in de dagen van Zijn vlees met sterk geroep en onder tranen Zijn ziel uitstortte voor de Vader.

