

GA, ALS HIJ, BUITEN DE LEGERPLAATS

En zij namen Jezus en leidden Hem weg. Johannes 19:16

We zien dat de menigte Hem wegleidt van de tempel. Hij mag met haar niet deelnemen aan de eredienst. Het ceremonieel van de joodse godsdienst staat Hem hoe dan ook niet toe deel te nemen aan het prachtvertoon. De priesters veroordelen Hem, zodat Hij nooit meer de gewijde grond mag betreden, nooit meer mag kijken naar de geheiligde altaren op de plaats waar Zijn volk aanbidt. Ze werpen Hem buiten de muren, en zijn niet tevreden voordat ze zich van Zijn gehate aanwezigheid hebben ontdaan. Tegenover Hem zijn ze niet verdraagzaam. Barabbas mag vrijuit gaan, maar voor Christus is er geen ander woord dan dit: Weg van de aarde met iemand als Hij; Hij behoort niet te leven! Jezus gaat niet tegen Zijn eigen wil. Net als het lam dat even gewillig naar het slachthuis gaat als naar de wei, neemt Christus met vreugde Zijn kruis op en gaat Hij buiten de legerplaats. O christen die zich verbeeldt de huik naar de wind te kunnen hangen, en de gunst van de wereld zoekt – ik smeed u van die gevaarlijke koers af te gaan. We zijn in de wereld, maar we mogen nooit van de wereld zijn. We moeten mensen zijn, maar niet van de mensen. We moeten helpen, ondersteunen, bijstaan, leren, troosten en onderrichten, maar niet zondigen om een afkeurende blik te ontgaan of een glimlach te krijgen. Hoe duidelijker er een kloof zal bestaan tussen de kerk en de wereld, des te beter voor beide. Beter voor de wereld, want die wordt erdoor gewaarschuwd, beter voor de kerk, want die wordt erdoor bewaard. Ga dan, als de Meester. Verwacht dat ze u zullen beschimpen, dat u een slechte naam zult krijgen en smaad zult oogsten. Ga, als Hij, buiten de legerplaats.

