

ER IS GESCHREVEN



Er is geschreven. Mattheüs 4:4

Onze Heere had de satan kunnen overwinnen door de kracht van engelen. Hij hoefde alleen maar Zijn Vader te bidden en meteen zou Hij twaalf legioenen engelen hebben gezonden, tegen wier machtige stormloop de aartsvijand geen moment had kunnen standhouden. Als onze Heere slechts Zijn Godheid had laten gelden, zou één enkel woord de verzoeker in zijn helse kuil teruggezonden hebben. Maar in plaats van gebruik te maken van de kracht van engelen of van Zijn Goddelijkheid, gebruikte Hij: 'Er is geschreven.' Zo leert Hij Zijn Kerk dat zij nooit de hulp moet inroepen van kracht, of een vleselijk wapen moet gebruiken. Zij moet alleen vertrouwen op de almacht die er woont in het onfeilbare Woord van het getuigenis. Onze Meester had de satan ook kunnen aanvallen met de redekunst en de logica. Waarom heeft Hij over de punten die toen aan de orde kwamen, niet met de duivel gediscussieerd? Er stonden drie verschillende stellingen ter discussie, maar onze Heere heeft Zich beperkt tot het ene argument: 'Er is geschreven.' Welnu, als onze Heere en Meester bij de hele keur van wapens waarover Hij had kunnen beschikken, dit lemme van Gods Woord uitkoos, dan moeten wij geen moment aarzelen, maar dit ene en enige wapen van de heiligen van alle tijden vatten en vasthouden. Gooi het houten zwaard van de vleselijke redenering maar weg, vertrouw niet op menselijke welbespraaktheid, maar wapen u met de plechtige proclamatie van God, Die niet liegen kan. Hij hoeft de satan en al zijn menigten niet te vrezen. We mogen er zeker van zijn dat Jezus het beste wapen heeft gekozen. Wat het beste was voor Hem, is het beste voor u.

