

EN IK ZAL EEN VERBOND DES VREDES MET HEN MAKEN



En ik zal een verbond des vredes met hen maken, en zal het boos gedierte uit het land doen ophouden, en zij zullen zeker wonen in de woestijn en slapen in de wouden. Ez. 34:25

Het is het toppunt van genade, dat de HEERE in een verbond wilde treden met de mens, een zwak, zondig en sterfelijk schepsel. Toch heeft de HEERE met ons plechtig een betrouwbaar verdrag aangegaan, en van dat verbond zal Hij nooit afwijken. Uit kracht van dit verbond zijn wij veilig. Evenals leeuwen en wolven door herders worden verdreven, zo zullen alle kwade invloeden worden weggejaagd. De HEERE zal ons rust geven van verstoorders en verwoesters; de boze dieren zullen ophouden uit het land. O HEERE, maak deze belofte nu nog waar! Het volk van de HEERE zal zekerheid genieten op plaatsen, waar zij het meest aan gevaren bloot staan: woestijnen en wouden zullen zijn als weiden en schaapskooien voor de kudde van Christus. Als de HEERE de plaats niet verruilt voor een betere, dan zal Hij ons er beter aan toe doen zijn op die plaats. De woestijn is geen plaats om in te wonen, maar de HEERE kan haar dat maken; in de wouden voelt men zich eerder verplicht te waken dan te slapen, en toch geeft de HEERE zelfs daar zijn beminden slaap. Niets van buiten of van binnen zal het kind van God enige vrees aanjagen. Door het geloof kan de woestijn de voorstad van de hemel worden, en de wouden worden de voorhof van de heerlijkheid.

