

# EN DIE KNECHT ZEI...

*En die knecht zeide tot hem: Misschien zal die vrouw mij niet willen volgen in dit land; zal ik dan uw zoon moeten wederbrengen in het land, waar gij uitgetogen zijt? **Genesis 24:5***

Genesis is zowel het boek over het begin als over de bedelingen. U weet dat Paulus gebruik maakt van Sara en Hagar, van Ezau en Jakob en nog anderen. Het hele boek Genesis is een boek dat de lezer onderwijst in de bedelingen van God voor de mens. Paulus zegt in Hebreeën: 'Welke het voorbeeld en de schaduw der hemelse dingen dienen', waarmee hij niet bedoelde dat het geen letterlijke feiten waren, maar dat die feiten ook als een leerzame voorstelling van zaken gebruikt moeten worden. Dat kan ik ook van dit hoofdstuk zeggen. Het vermeldt wat er werkelijk gezegd en gedaan werd, maar tegelijkertijd bevat het voor ons leerzame vergelijkingen met de hemelse dingen. De ware dienaar van Christus handelt evenals de Damascener Eliëzer, die erop uit werd gestuurd om een vrouw voor de zoon van zijn meester te zoeken. Het is zijn verlangen dat velen Christus op de dag van Zijn verschijning zullen worden voorgesteld als de bruid van het Lam. De getrouwe dienstknecht van Abraham had, voor hij vertrok, een onderhoud met zijn meester. Dit is ook een les voor ons die de opdracht van onze Heere uitvoeren. Laten we, voordat we ons in actieve dienst begeven, het aangezicht van onze Meester zoeken, met Hem spreken en Hem alle problemen die in ons opkomen, vertellen. Voor we aan het werk gaan, moeten we weten waaraan we beginnen, en hoe het met onszelf gesteld is. Laten we uit des Heeren eigen mond horen wat Hij van ons verwacht en hoezeer Hij ons daarbij behulpzaam zal zijn. Ga nooit mensen smeken tot God te gaan, als u niet eerst God gesmeekt heeft voor die mensen. Probeer nooit een boodschap te brengen die u niet eerst zelf van de Heilige Geest ontvangen hebt.

