

ELLENDEN, EEN PLEITGROND VOOR DE ZONDAAR



Een man die gewond op het slagveld ligt, zal, wanneer de hospik of soldaten langskomen niet zeggen: "Ach, ik heb maar een kleine wond", want hij weet dat zij hem dan zouden laten liggen. Maar hij schreeuwt het uit: "Ik bloed hier al uren, ik sterf bijna aan deze verschrikkelijke wond", hij doet dit omdat hij weet dat hij dan snel geholpen zal worden. En wanneer hij het ziekenhuis binnengaat, zegt hij niet tegen de verpleegster: "Ik heb maar een kleine aangelegenheid, ik zal er snel weer bovenop komen"; maar hij vertelt de waarheid aan de chirurg in de hoop dat hij meteen het bot kan zetten en dat er extra goed voor hem gezorgd zal worden. Ach, zondaar, doe dat ook bij God. De juiste manier om te pleiten is om te pleiten op uw ellende, uw onmacht, uw gevaar en uw zonden. Ontbloot uw wonden voor de Heere en zoals Hizkia de brief van Sanherib voor het aangezicht van de Heere uitspreidde, spreid zo ook uw zonden voor Hem uit met veel tranen en veel roepen en zeg: "Heere, verlos mij hiervan, red mij van deze zwarte en vuile dingen, ter wille van Uw oneindige genade." Als u verstandig wilt zijn moet u uw zonden belijden, omdat men behouden zal worden uit genade.

