

EEUWIGDURENDE LIEFDE



De soevereine verkiezing van de Vader, waardoor Hij ons heeft uitverkoren tot het eeuwige leven, voordat de aarde ooit heeft bestaan, is een zaak van grote ouderdom, omdat er geen datum voor kan worden bedacht door het verstand van de mens. Wij zijn uitverkoren van vóór de grondlegging der wereld. Eeuwigdurende liefde ging gepaard met de uitverkiezing, want het was niet alleen een daad van goddelijke wil waardoor wij apart gezet werden, maar de goddelijke liefde was erbij betrokken. De Vader had ons lief in en vanaf het begin. Dit is een thema voor dagelijkse overdenking. Het eeuwige doel om ons te verlossen van onze voorziene ondergang, om ons te reinigen en te heiligen, en ten slotte om ons te verheerlijken, was van oneindige oudheid, en loopt zij aan zij met onveranderlijke liefde en absolute soevereiniteit.

