

EERBIEDIGE BEWONDERING



Wanneer de ziel door de Heilige Geest wordt geleid om een helder zicht te krijgen op Jezus in Zijn verschillende ambten, hoe snel staat het hart dan in vuur en vlam van liefde! Hij die neerboog van Zijn troon om mens te worden, om vervolgens te lijden en de meelijdende Vriend van de mens te worden, Zich onderwierp aan de dood zelf om zijn losprijs te worden, is genoeg om elke hartstocht van de ziel te beroeren. Hem door het geloof te zien als de Verzoener voor de zonde, door Zijn eigen bloed binnen het voorhangsel te besprenkelen en onze zonden aan Zijn kruis te nagelen, is een aanblik die nooit faalt om de eerbiedige, maar ook verrukte bewondering van de toeschouwer op te wekken.

