

## EEN VROLIJK KARAKTER



Streef ernaar een zo vrolijk mogelijk karakter te hebben; probeer, zover dit mogelijk is, altijd een glimlach op je gezicht te dragen; bedenk dat dit net zo goed een bevel van God is als de tekst: "Gij zult de Heere liefhebben met heel uw hart". Laten we het zuivere goud van dankbaarheid en de juwelen van de lofprijzing nemen en ze tot een nieuwe kroon voor het hoofd van Jezus maken. Als het het werk van de Heere is waarin we ons verheugen, hoeven we niet bang te zijn dat wij te vrolijk zijn. Vrolijkheid past het meest bij een gelovige. Tevredenheid is het kroonjuweel van een gelukkig leven.

