

DOOR MIJ IS BIJ U VRUCHT TE VINDEN



Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

"Voor Iedere Morgen"

Door Mij is bij u vrucht te vinden. Hosea 14 vers 9

Onze vrucht komt uit God, en wij ontvangen deze vruchten door onze eenheid met Hem. De vruchten die aan de takken hangen, staan in verbinding met de wortel. Als je ze uit elkaar haalt, sterft de tak af, en brengt geen vruchten meer voort. Door onze vereniging met Christus brengen wij vruchten voort. Elke druiventros bevond zich als het ware eerst in de wortel, ging door de stam en werd uiteindelijk tot een vrucht gevormd. Zo was elk goed werk eerst in Christus, en daarna werd het in ons uitgewerkt. Deze eenheid met Christus kunnen wij niet te hoog waarderen. Het is bron van onze vruchtbaarheid. Als wij geen eenheid zouden vormen met de Heere Jezus, zouden we een dorre tak zijn. God voorziet daarnaast ook in alles wat nodig is voor de groei van onze vruchten. Als de dauwdruppels vanuit de hemel neervallen, en de zon de druiventrossen laat zwellen, fluistert het als het ware: 'Door Mij is bij u vrucht te vinden!' De vruchten hebben veel aan de wortel te danken, maar net zo veel aan de invloed van buitenaf. Zo hebben wij ook heel veel te danken aan Gods genadige zorg voor ons, waardoor Hij ons steeds weer nieuw leven inblaast, onderwijst, troost, versterkt en geeft wat wij nodig hebben. Al onze goede eigenschappen hebben wij hier aan te danken. Onze vruchten zijn ook het resultaat van Gods wijze behandeling. Het scherpsnijdende mes van de tuinman verhoogt de vruchtbaarheid van de boom, door de trossen uit te dunnen, en de

overbodige twijgen af te snijden. Zo snoeit de Heere ons. 'Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de Wijngaardenier. Elke rank die in Mij geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke rank die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt.' Als God dan de oorzaak van onze geestelijke gaven is, laten we Hem dan ook al de heerlijkheid en eer geven!

