

EEN SLIMME COLPORTEUR

Heel de Schrift is door God ingegeven... 2 Timotheüs 3:16

Je herinnert je vast wel dat Spurgeon veel nuttige organisaties heeft opgericht. Weet jij er twee? De twee die je misschien te binnen schieten zijn het College voor predikanten en het Weeshuis. Maar ik wil over een andere vertellen - het had een naam die je misschien vreemd vindt. Het was de vereniging van colporteurs. Wat een grappig woord, hè? Colporteurs! Het heeft in ieder geval niets met steenkool te maken! Colporteurs waren mensen die rondtrokken om dingen te verkopen. Ten tijde van de Reformatie, in de zestiende eeuw, gingen zulke mannen rond om Bijbels te verkopen, folders uit te delen en het goede nieuws van het Evangelie te vertellen. En dus begonnen Spurgeon en zijn kerk de Colporteurs' Vereniging. De mannen deelden niet alleen folders uit en verkochten niet alleen Bijbels en goede christelijke boeken, maar ze hielden soms ook bijeenkomsten, vooral in gebieden waar geen kerken waren die het Evangelie verkondigden.

De vereniging hield elk jaar een grote bijeenkomst in de Metropolitan Tabernacle, waar enkele colporteurs vertelden over hun ervaringen. Als Spurgeon zo'n bijeenkomst leidde, vroeg hij altijd of een van de colporteurs dezelfde kleren wilde aantrekken die hij elke dag droeg als hij uitging. Dat gebeurde ook deze keer, en dus kwam één van de colporteurs met zijn rugzak vol Bijbels, boeken en folders. Toen de man bijna vooraan was, zei Spurgeon tegen hem: 'Laat de mensen zien hoe u uw boeken verkoopt.' De man kwam naar het podium, nam zijn rugzak van zijn rug, legde die op tafel, haalde er een boek uit en zei toen: 'Beste meneer Spurgeon, ik heb hier een boek dat ik u ten zeerste kan aanbevelen. Ik kan er vol lof over spreken, want ik heb het zelf gelezen en ik heb er zegen uit ervaren. De schrijver is een bijzonder goede vriend van mij, hij is altijd blij om te horen dat de colporteurs zijn boeken verkopen, omdat hij weet dat ze vol staan met het Evangelie. De titel van het boek is 'Trumpet Calls to Christian Energy.'

Toen vertelde hij Spurgeon wie de auteur was. Kun je het raden? De man vervolgde: 'De auteur is C. H. Spurgeon, en de prijs is ...! Zou je het van mij willen kopen?' De man vroeg Spurgeon om een boek te kopen dat Spurgeon zelf had geschreven! Wat deed Spurgeon? Hij betaalde de man het geld, nam het boek aan en zei toen: 'Zo laat je zien hoe het moet! Een colporteur die een schrijver een van zijn

eigen boeken kan verkopen, kan zeker iedereen overhalen om de rest van de boeken te kopen die hij in zijn pakket heeft!' Welke boeken lees jij? Het beste boek om te lezen is de Bijbel, omdat het Gods Woord is. 'Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid' (2 Timoteüs 3:16). Maar er zijn ook andere goede boeken die je kunt lezen om de Bijbel beter te begrijpen.

Vertaald uit: Keep inching along and 51 other great stories.

