

EEN OVERTUIGEND ARGUMENT OM HEM TE ZOEKEN



Zoek Hem Die het Zevengesternte en de Orion maakt. Amos 5:8 (Engelse vertaling)

De Heere, de ware God, is zeer krachtig: Hij maakt het Zevengesternte en de Orion, verandert de doodsschaduw in de morgenstond. Hij roept de wateren der zee en giet ze uit op de aardbodem, Heere is Zijn Naam. Denk met eerbied over Hem, want Hij is niet als de góden van de heidenen, waarvan de psalmist spottend zegt: 'Hunlieder afgoden zijn zilver en goud, het werk van des mensen handen: zij hebben een mond, maar spreken niet; zij hebben ogen, maar zien niet; oren hebben zij, maar horen niet; zij hebben een neus, maar zij rieken niet; hun handen hebben zij, maar tasten niet; hun voeten, maar gaan niet, zij geven geen geluid door hun keel.' Hoon en minachting giet de profeet Jesaja uit over deze houten góden, wanneer hij over een werkman vertelt dat hij het ene stuk hout neemt om er een god van te maken, en van het andere een vuurtje stookt om er zijn handen bij te warmen en er zijn eten op te koken. Maar de ware God, Die Zijn macht in het glinsterende firmament en in de schuimende zee heeft tentoongespreid, Die Zich voor het oog van de astronoom als in een wonder openbaart in de ontelbare werelden die in een oneindige ruimte voortwentelen - die God moeten we eer bewijzen. In een uur van storm en noodweer, als de Heere overal in het rond is, als Hij in Zijn strijdswagen van een onweerswolk rijdt op de vleugels van de wind en de cederen van Libanon verbreekt met de lichtflits van Zijn speer — dan beseffen we dat we Hem moeten aanbidden, en als we ons voor Hem buigen, beaamt het verstand de aanbidding die door de genade wordt gewerkt. Is Zijn kracht geen overtuigend argument om Hem te zoeken?

