

## EEN OUDE EN EEN JONGE DOMINEE



Meestal preekte Spurgeon in zijn eigen gemeente in Waterbeach, maar soms nodigde de kerk in de omgeving hem ook uit. Op een keer werd hij gevraagd voor een jubileumdienst in een kerk in een naburig dorpje, dus ging hij daar naartoe. De dominee die al vrij oud was ontving hem. Waarschijnlijk had deze predikant Spurgeon nog nooit ontmoet. En blijkbaar had hij van tevoren niet beseft hoe jong Spurgeon was, een tiener nog maar. De oude man begon een beetje laatdunkend over 'jongens die het land rond reisden om overal maar te gaan preken'. Hij verwachtte duidelijk niet veel van Spurgeon. De dienst begon, Spurgeon sloeg de Bijbel open bij het boek Spreuken. Hij las hoofdstuk 16 voor en was een beetje verbaasd toen hij bij de eerste helft van vers 31 kwam. 'De grijsheid is een sierlijke kroon.' Weet je wat de grijsheid hier betekent? Als mensen ouder worden krijgen ze vaak grijze, of zelfs zilverkleurige haren. Met grijsheid wordt hier dus een ouder iemand bedoeld. Toen zei Spurgeon vanaf de Kansel: 'Zou Salomo gelijk hebben met deze bewering? Vandaag ontmoet ik iemand voor wie de grijsheid alles behalve een sierlijke kroon leek te zijn en die mij niet goed behandelde.' Hij had het natuurlijk over de oude dominee die in de kerk naar hem zat te luisteren. 'Wat kan dit betekenen?' vroeg Spurgeon. Toen las hij het tweede deel van het vers: 'Zij wordt op de weg der gerechtigheid gevonden.' Hij zei, aha, daar hebben we het, de grijsheid is dus niet altijd een sierlijke kroon, maar alleen wanneer die wordt gevonden op de weg der gerechtigheid. Ik vermoed dat de oude dominee zich wel wat ongemakkelijk voelde en beseftte dat hij erg onbeleefd was geweest tegen de jonge Spurgeon. Na de dienst groette hij Spurgeon en noemde hem de meest onbeschaafde hond die er ooit op een kansel had geblaft. Jonge mensen moeten respect hebben

voor degene die ouder zijn, maar oudere mensen moeten ook beseffen dat de Heere jonge mensen kan gebruiken. In Zijn wijsheid gebruikte de Heere Spurgeon in Zijn dienst, niet alleen in Waterbeach, maar ook in heel veel andere plaatsen. Hijzelf kiest Zijn dienstknechten uit. Soms zijn dat niet de mensen die wij zouden kiezen, maar dit is des te meer tot eer van Zijn Naam.

