

EEN ONWANKELBARE ROTS



*Immers is Hij mijn Rotssteen en mijn Heil, mijn hoog Vertrek,
ik zal niet grotelijks wankelen. Psalm 62:2*

Het hart kan overstelpt zijn door teleurstellingen en hartzeeer. Dan schijnt het wel of de ene golf na de andere zich over ons heen stort. We zijn als een gebroken schelp, die door de branding heen en weer geslingerd wordt. Maar God zij geprezen! Er is een haven voor ontredderde schepen. Er is een veilige haven voor wanhopige pelgrims. Die haven is de Heere Zelf. Hij is machtiger dan wij. Zijn barmhartigheid is groter dan onze zonden. Zijn liefde gaat onze gedachten ver te boven. God is een onwankelbare Rots, een hoge Rots. De stormen die ons overweldigen, woeden ver beneden ons aan haar voet. O Heere, leer ons door Uw Heilige Geest de weg van het geloof. Breng ons in Uw rust.

