

EEN LAM, STAANDE ALS GESLACHT



En ik zag, en zie, in het midden van de troon ... en in het midden van de ouderlingen een Lam, staande als geslacht. Openbaring 5:6

Onze Heere werd altijd, en wordt nu nog als Heere en God beleden. De hele Kerk aanbidt Hem; alle menigten der engelen roepen Hem luid de lof toe. Voor Hem buigt al het geschapene zich neer: de dingen in de hemel, de dingen op de aarde, en de dingen onder de aarde. Als u Hem de Koning der koningen noemt, en de Heere der heren, dan blijven deze benamingen, hoe geweldig ze ook zijn, ver achter bij Zijn heerlijkheid en majesteit. Toch acht Hij Zich in Zijn heerlijkheid als God er niet boven verheven om te verschijnen als een Lam Dat geslacht was. Dit is nog altijd het symbool dat Hij heeft gekozen. Ik heb eens over een groot strijder gehoord dat hij op de gedenkdag van zijn beroemdste overwinning altijd de jas aan wilde die hij in de strijd droeg, getooid als die jas was met de sporen van de kogels. Vandaag, en elke dag, draagt onze Heere nog het vlees van de mens, waarin Hij over onze vijanden zegevierde. Hij verschijnt als iemand die nog maar kort geleden is gestorven, nadat Hij door Zijn dood de duivel overwon. Altijd, en voor eeuwig is Hij het Lam. Zelfs als Gods Profeet, als Degene Die ons God openbaarde, blijft Hij het Lam. Als u Hem in het laatst zult zien, zult u met Johannes zeggen: 'En ik zag, en zie, in het midden van de troon en van de vier dieren en in het midden van de ouderlingen een Lam, staande als geslacht.'

