

# EEN KRACHTIG MIDDEL TEGEN DE ZONDEN

Wanneer iemand ernstig over de striemen van Jezus nadenkt, remmen zij de geestelijke wanorde. Deze mens ziet zijn Heere lijdend voor ogen en een stem zegt tot zijn opkomende lusten: "Tot hiertoe zult gij komen en niet verder, en hier zal hij zich stellen tegen den hoogmoed uwer golven (Job 38:11)." Zijn voeten waren bijna uitgegleden, ware het niet dat het kruis van zijn Meester voor hem stond, als een meest effectieve barrière om hem in toom te houden. Menigeen is er haastig langsgegaan, ongecontroleerd door welke macht dan ook, totdat een visioen van de gekruisigde Jezus voor zijn ogen verscheen en hij tot een gezegende halte is gebracht. Ik moet denken aan de merkwaardige gebeurtenis van kolonel Gardiner, want wat hem overkwam is letterlijk geestelijk gebeurd met tienduizenden, ze waren in dienst getreden om te zondigen, verkocht aan Satan, maar een blik op de Redder die gedood werd voor zondaren heeft hen doen stoppen en ze durfden niet langer te spotten. Welnu, het is geweldig voor een arts om een geneesmiddel te vinden die de ziekte binnen de grenzen houdt, zodat deze niet het uiterste stadium van kwaadaardigheid bereikt. En dit doet het kruis van Christus, het bindt de boeien van woede en onheilige passie in. Wat een wonderlijke kracht hebben de smarten van Jezus op de gelovige! Hoewel het kwaad nog steeds in ons is, kan het toch geen heerschappij over ons hebben, omdat wij niet onder de wet zijn, maar onder genade.

<sup>1</sup> **Kolonel James Gardiner**, (11 Januari 1688 – 21 September 1745) was een Schotse soldaat die vocht in het Britse leger en krachtdadig werd stilgezet door een visioen van de lijdende Verlosser.

