

# EEN HELDERE BLIK



*Zie dan toe, dat niet het licht hetwelk in u is, duisternis zij. Lukas 11:35 Indien dan het licht dat in u is, duisternis is, hoe groot zal de duisternis zelf zijn! Mattheüs 6:23*

Mild en aangenaam is het licht van het heilige ontzag: het is als de avondschemering. Het is een licht dat van God komt, wanneer een mens bang is om te zondigen, wanneer hij vreest de Geest van God te bedroeven, wanneer hij beeft als hij in iets zou afdwalen van het onderwijs van zijn hemelse Vader. Daarna kan dit licht evenwel verworpen worden tot een slaafse vrees, tot moedeloosheid en wanhoop. Introspectie, of het naar-binnen-zien, kan ontaarden in een ziekelijke gewoonte: onder de invloed ervan kan de ziel weigeren op Christus te zien, en kan zij zich hullen in de mistroostigheid van de wroeging. Het kan zijn dat de waarheid wordt verdraaid, totdat dit zeer verontrustende vormen aanneemt, en de ziel in een nare hopeloosheid weigert getroost te worden, weigert te geloven in de Zoon van God. Verwondert het u, dat onze Heere verbaasd Zijn handen lijkt op te heffen wanneer Hij zegt: 'Indien dan het licht dat in u is, duisternis is, hoe groot zal de duisternis zelf zijn!?' Als dat wat moet leiden, misleidend is, wat zult u dan misleid worden! Als uw beste deel slecht blijkt te zijn, hoe slecht moet u zelf dan zijn! Streef er dan naar, als staande voor de levende God, een heldere blik te krijgen, en dat het licht van Christus in al zijn heerlijke reinheid en kracht zal komen en binnenstromen in uw ziel.

