

EEN HEERLIJKE OVERDENKING



Sommige mensen zeggen dat ze niet eens een uurtje in eenzaamheid kunnen doorbrengen; ze hebben niets te doen, niets om over na te denken. Er is geen enkele christen die ooit zo zal praten; want als ik hem maar één woord kan geven om aan te denken - dan raakt hij nooit uitgedacht; laat mij hem het woord Jezus geven, en laat hem alleen daarover proberen na te denken, hij zal dan merken dat een uur niets is, en dat de eeuwigheid niet half genoeg is om de lof van onze glorieuze Verlosser uit te spreken. Deze heerlijke bron zal ons zoet spraakwater geven. Het is heerlijk om te leven met de gedachten aan hen die we liefhebben.

