

EEN HART VOL KWAAD



Want uit het hart komen voort kwaadaardige overwegingen, alle moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen, lasteringen. (Mattheüs 15:19) Lees verder Psalm 58:1—7.

Je kind zal kwade gedachten hebben zonder dat je hem naar een duivelse kleuterschool stuurt. Kinderen die midden in eerlijkheid opgroeien maken zich al vroeg in hun leven schuldig aan kleine diefstallen. Vals getuigenis, een vorm van liegen, is zo gewoon dat iemand die zich daar niet schuldig aan gemaakt heeft iemand moet zijn die nooit gesproken heeft. Komt dit door de opvoeding of de natuur? Het is zo gewoon dat kinderen leren liegen en zo gewoon dat mensen vaak liegen en er van houden om kwaad te spreken van hun medemens, of het nu waar is of niet. We doen dit zelfs als ons oor nooit iets anders heeft gehoord dan de onbuigbare waarheid. We leggen een vals getuigenis af met een gretigheid die volmaakt schokkend is. Is het een kwestie van opvoeding of van een verdorven hart? Sommige mensen verzinnen moedwillig een lasterlijke leugen, wetend dat ze geen speciale zorg hoeven besteden aan hun kind als ze het op straat leggen zodat de eerste beste voorbijganger het mee zal nemen om het te verzorgen. De leugen gaat zegevierend de wereld rond terwijl de waarheid, wat het karakter van een goede man eer aan doet, vergeten wordt tot God het herinnert op de oordeelsdag. Je hoeft nooit iemand op te voeden in de zonde. De slang is nog maar net geboren en hij schiet sissend omhoog. Een jonge leeuw kan misschien in de woonkamer opgevoed worden maar het zal snel dezelfde dorst naar bloed ontwikkelen als wanneer het in het bos opgevoed zou worden. Zo is het met de mens, hij zondigt zo natuurlijk als een jonge leeuw zoekt naar bloed of zoals een jonge slang gif opslaat.

Ter overdenking

Adam en Eva werden zondeloos naar Gods beeld geschapen (Genesis 1:27; 5:1). Ze werden zondaren

en als gevolg van ongehoorzaamheid werden Adam's kinderen naar zijn beeld zondig geboren (Genesis 5:3). Vanaf toen heeft iedereen gezondigd omdat ze als zondaar geboren werden — behalve de Zoon van God die geboren was gelijk aan het zondige vlees, in echt, maar zondeloos, vlees. Vertrouw je op Hem alleen als degene die in Zijn eigen vlees gestraft werd voor jou zonde (Romeinen 8:3)?

Preek 732, 27 januari 1867

