

EEN GOED WOORD



*Want zo zegt de HEERE: Zekerlijk, als zeventig jaren te Babel zullen vervuld zijn, zal Ik u bezoeken, en Ik zal Mijn goed woord over u verwekken, u wederbrengende tot deze plaats. **Jeremia 29:10***

Onze relatie tot God zou een relatie van voortdurende verwachting moeten zijn, in het bijzonder een verwachting van de vervulling van Zijn beloften. Ik vraag uw aandacht voor dit vers: 'Ik zal Mijn goed woord over u verwekken.' Zijn beloften zijn goede woorden: werkelijk goed en verfrissend. Zeker als u terneergeslagen bent, is dit een zeer goed woord. Verwacht van de Heere dat Hij zo goed is als Zijn goede woorden. Broeders, verzamel niet smart op smart, zoals sommigen in deze dagen de gewoonte hebben, door uit te zien naar datgene wat de Heere niet beloofd heeft. Ik moet u ernstig waarschuwen voor degenen die door een overspannen voorstelling, ten eerste verwachten de volmaaktheid in het vlees, en vervolgens de volmaaktheid van het vlees, en dan uiteindelijk de onsterfelijkheid van het vlees. God zal Zijn beloften vervullen, maar Hij zal niet onze verkeerde uitleggingen van die beloften vervullen. Ik hoef mij niet af te vragen of er een mensengeslacht zal opstaan dat zonder te eten, leven kan, omdat er gezegd is: 'De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat door de mond Gods uitgaat.' Waarom is er behoefte aan zichtbare middelen als God daar ook buiten kan? Degenen die denken dat zij alle uiterlijke middelen terzijde kunnen leggen om zo te laten zien dat ze waarlijk in God geloven, bewandelen een absurde weg. Als er een miljoen wonderen voor nodig zijn om Gods beloften te vervullen, dan zullen die zeker plaatsvinden, maar we zien niet naar zulke wonderen uit, want ons grotere geloof weet dat de Heere de gewone wegen der voorzienigheid te boven gaat om Zijn goede woorden waar te maken en ons de verwachte vervulling van de beloften te doen zien (Jer. 29:11).

