

# EEN CHRISTELIJK EN ONCHRISTELIJK HUWELIJK



*Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? 2 Kor. 6:14*

Een leven van ellende is gewoonlijk het lot van hen die in het huwelijk, of op een andere door henzelf gekozen wijze, verenigd zijn met wereldse mensen. Het is een bron van verderf, als een jonge man of een jonge vrouw uit de kerk, een goddeloze levenspartner kiest. Ze kunnen nooit Gods zegen verwachten. Soms vertellen zij u dat zij hopen dat zij het middel zullen zijn tot de bekering van hun metgezel. Echter, zij mogen hun hoop hier niet op vestigen; want dit gebeurt sporadisch. Deze wanordelijke verbintenis tussen gelovigen en ongelovigen beroven onze kerken van meer leden dan menig ander kwaad dat ik ken. Zelden - ik zou bijna zeggen nooit - ontmoet ik een godvruchtige vrouw, die haar wereldse man verlaat nadat zij een verbintenis met hem is aangegaan. Ze houdt op Jezus te volgen, en we horen niets meer van haar. Opgeslorpt door de bezigheden, de hartstochten en de genoegens van het leven dat nu is, wordt zij in de stroom en in de draaikolk meegezogen. In haar verliefdheid zei ze: "Ik zal hem voor mij winnen", maar in de realiteit van hun echtelijke banden kon hij zeggen: "Ik heb jou gewonnen." Als je je geluk voor altijd wilt verliezen, hoef je alleen maar met een ongelovige getrouwd te zijn. Ik heb christenvrouwen gekend, die Gods voorschriften zijn vergeten omdat zij met goddeloze mannen waren getrouwd. Het is mijn ervaring, want ik heb het zeer vaak gezien, dat wanneer godvruchtige mannen met goddeloze vrouwen trouwde, er niets goeds uit voortkwam. Het kan nooit bijdragen tot de troost van een christelijke man of vrouw om getrouwd te zijn met een ongelovige. Je kunt veel beter in de kou van je vrijgezellenleven blijven dan je handen warmen aan het vuur van een onchristelijk huwelijk. Je geeft

Christus op als je een goddeloze man tot echtgenoot neemt, en jij, jongeman, als je die goddeloze vrouw zoekt; dan verloochen jij je Heere en Meester en geef je Hem op omwille van aardse genoegens.

**Notitie:** *Spurgeon waarschuwt ons hier om geen huwelijksverbond aan te gaan met een ongelovige zoals beschreven in bovenstaande Bijbeltekst. Echter, de situatie die beschreven wordt in 1 Korinthe 7 is anders. Hier schrijft de apostel Paulus over een verbintenis waarbij één echtgenoot wedergeboren is na de verbintenis van het huwelijk. De gelovige echtgenoot, mag in dit geval het feit dat de ander de Heere niet volgt, niet gebruiken als excuus voor een echtscheiding.*

