

# EEN GOD VAN VLEES



*Hij heeft geen lust aan de sterkte des paards; Hij heeft geen welgevallen aan de benen des mans. De Heere heeft een welgevallen aan hen, die Hem vrezen, die op Zijn goedertierenheid hopen. Psalmen 147:10-11*

Het is goed om geleerd en wijs te zijn, en hoe meer je je geest kunt ontwikkelen, hoe beter; maar onthoud de woorden van de apostel: "Niet vele wijzen zijt naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen." (1 Korintiërs 1:26 SV). Vaak kan de wijsheid van het verstand, als schubben op het geestelijk oog blijken, waardoor het gezegende zicht, dat alleen kan redden, voor de ziel verborgen blijft. De Heere heeft geen lust in mentale als lichamelijke vermogens van de mens wanneer hij zonder genade is. Een ander ding waarin de Heere geen lust heeft, is die zelfredzaamheid die tegenwoordig veel gezien wordt. Dit is slechts een andere vorm van "de sterkte des paards" en "de benen des mans". Sommige mensen zeggen trots dat ze zichzelf ontwikkeld hebben, (*a self-made man*), en ik merk dat zij over het algemeen zichzelf aanbidden! Omdat ze zichzelf hebben gemaakt, zijn ze toegewijd aan zichzelf; maar een mens die zichzelf gemaakt heeft, is slecht gemaakt. Wat uit de mens komt is slechts een vervuilde stroom uit een onreine bron; uit het kwaad komt het kwaad, en uit een verdorven natuur komt de verdorvenheid. Alleen wanneer God ons nieuwe schepselen in Christus Jezus maakt, is het voor ons een vreugde om schepselen te zijn en moet Hem alle lof worden gegeven. Het is dwaas om een god van hout of steen te aanbidden; het is net zo dwaas om een god van vlees te aanbidden, en het is het meest dwaas als je zelf die god van vlees bent.

