

EEN DROEVIG VERHAAL?



En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn. Romeinen 8:28



Herinner jij je nog de derde hoop en het derde gebed dat mevrouw Hillyard had voor de jongens in het weeshuis? Het was dat sommigen van hen dominee of zendeling zouden worden. Nu wil ik je vertellen over de eerste jongen die zendeling werd, en misschien vind jij het wel een heel droevig verhaal. Zijn naam was John Maynard, en hij was als kleine jongen in 1869 naar het weeshuis gekomen. Hij werd, net als alle anderen, heel goed verzorgd, en hij werd, net als velen van hen, christen. Toen hij ouder was, voelde hij dat de Heere wilde dat hij als zendeling naar het buitenland zou gaan, dus hij ging daarvoor in gebed, studeerde en bereidde zich erop voor. Ik weet zeker dat hij er erg naar uitkeek om naar een vreemd land te gaan om de mensen daar te vertellen over de Heere Jezus, hoe hun zonden konden worden vergeven en hoe zij kinderen van God konden worden. Hij moet erg enthousiast zijn geweest! Op vijfentwintigjarige leeftijd ging hij naar Congo in Afrika. Kijk of je Congo op een kaart kunt vinden en probeer dan uit te rekenen hoeveel kilometer hij moest reizen om er vanuit Londen te komen. *Het antwoord vindt je onderaan deze pagina.*

Ik weet niet hoe lang het duurde voordat hij er was, maar het moet een hele tijd geduurd hebben omdat hij per schip moest gaan. Eindelijk kwam hij aan. Nu kon zijn werk beginnen! Maar hij was er nog maar een paar weken toen hij stierf! Dat lijkt vreemd, nietwaar? Het lijkt een verloren zaak! Al dat bidden en oefenen en voorbereiden, en vrijwel meteen toen John in Congo aankwam, stierf hij! Hij kon als zendeling in een paar weken toch niet veel doen? Dit waren John's laatste woorden, "Zoals Hij het wil, is het goed!" Er gebeuren veel dingen in het leven die we niet kunnen verklaren -

teleurstellingen, ziekten, ongelukken - allerlei dingen. We kunnen ons afvragen waarom God ze toelaat. We kunnen ons afvragen waarom ze ons overkomen. Het moet voor John een teleurstelling zijn geweest toen hij beseftte dat hij op zo'n jonge leeftijd zou sterven, omdat hij toch nooit een echte zending is geweest. Maar er is een vers dat hij zeker kende en waaraan hij dacht toen hij zijn vroege dood tegemoet ging: *"En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn"* (Romeinen 8:28). Dit vers is voor veel christenen een troost geweest wanneer het in hun leven verkeerd leek te gaan. God zal ervoor zorgen dat alles goed uitpakt voor hen die Hem liefhebben, en op een dag, als we in de hemel zijn, zullen we zonder enige twijfel weten dat Gods belofte waar is. Daarom kon John aan het eind van zijn jonge leven zeggen: "Zoals Hij het wil, is het goed!"

Vertaald uit: A Fly on The Nose and 51 other great stories

(Het antwoord is: 6512 Kilometer)

