

EEN DORPSFEEST



In de kerk van Waterbeach werd het steeds drukker, steeds meer mensen geloofden in de Heere Jezus Christus. Spurgeon was daar natuurlijk heel blij mee. Zijn grootste wens was om te zien hoe Jezus werd groot gemaakt in het leven van mensen, want het gaat om Zijn eer. Maar Spurgeon kreeg ook teleurstellingen te verwerken, daarover ga ik je iets vertellen. Een jongeman die in het dorp woonde vertelde dat hij een nieuw hart had gekregen, dat hij bekeerd was. Deze jongeman sloot zich aan bij de kerk, het leek goed met hem te gaan. Nu werd er in Waterbeach elk jaar een dorpsfeest gehouden, dat klinkt toch goed? Maar helaas werden veel mensen op het feest dronken. Ze raakte in allerlei problemen en deden zondige dingen. Tijdens dit dorpsfeest ging deze jongeman naar de danszaal. Hij was er nog niet aangekomen of iemand vroeg hem: 'zeg, hoor jij niet bij die Spurgeon?' Waterbeach was een klein dorp, dus de meeste mensen kenden elkaar goed. De jongeman probeerde het te ontkennen. Maar er waren te veel mensen die wisten dat het wel waar was. En weet je wat ze deden? Ze gooide hem uit het raam. De onbekeerde mensen wilden hem gewoon niet in hun midden hebben, maar ook de kerk schrapte zijn naam van de lijst. Want wie lid is van een kerk moet leven tot eer van de Zaligmaker, en dat deed deze jongeman niet. De ongelovigen wilden hem niet meer, en bij de gelovigen hoorde hij ook niet langer. Nu stond hij

overall buiten, wat erg! Gelukkig loopt dit verhaal goed af, want de jongeman die uit het raam was gegooid en van de ledenlijst bij de kerk was geschrapt, ging nadenken. Hij ging terug naar de Heere en bad om vergeving van zijn zonden. Natuurlijk was de Heere goed voor hem en Hij vergaf hem. Ook de kerk wilde hem weer graag terughebben. De jongeman probeerde een tussenweg te zoeken, hij wilde tegelijk een gelovige en een ongelovige zijn, een christen en een niet-Christen, dat kan niet. Het is of het één of het ander, je bent of helemaal van Christus of je hoort bij de wereld. Je kunt niet van twee walletjes eten. Er zijn geen twee wegen, er is maar één weg. Op welke weg wandel jij, op de brede of op de smalle weg?

