

EEN DANKLIED EN EEN GEBED



En Ik zal de blinden leiden door de weg die zij niet geweten hebben. Jesaja 42:16

Zelfs als een blinde de weg kent, is het moeilijk voor hem om die over te steken. Maar als hij een weg moet oversteken die hij niet kent, is dat bijna onmogelijk. Welnu, als het om de weg der zaligheid gaat, zijn we van nature blind. Maar toch leidt de Heere Zijn kinderen daarop. Hij brengt hen tot Zich en Hij opent hun ogen. Wat de toekomst betreft zijn wij allen blind. We kunnen nog geen uur vooruitzien, maar God zal Zijn kinderen leiden, helemaal tot aan het einde van hun reis. Gezegend is Zijn Naam! Zalig zijn zij die hun hand leggen in de handen van de grote Gids. Zalig zijn zij die hun weg helemaal aan Hem overlaten. Hij zal hen voortdurend leiden. En als Hij hen heeft Thuis gebracht, in de heerlijkheid, en hun ogen heeft geopend om terug te zien op de weg waarlangs Hij hen heeft geleid, dan zullen zij een danklied zingen voor hun grote Weldoener. Maar nu is het nog hun dagelijks gebed: Heere, leid Uw arm, blind kind ook deze dag, want ik weet de weg niet.

