

EEN BRIEF VAN C.H. SPURGEON AAN ZIJN ZUSTER



Cambridge, Donderdag, Dec. 1850.

Mejuffrouw Carolina Louisa Spurgeon.

Uw naam is zo lang, dat hij bijna de hele breedte van de bladzijde beslaat. Wij hebben een jongeman op school, wiens naam is Edward Ralph William Baxter Tweed; de jongens plagen hem met zijn lange naam; maar hij is een zeer goede jongen, en daardoor wordt zijn naam ook goed. Ieders naam is mooi, als hij, die hem draagt, goed is. Aan den Hertog van Toscane is onlangs een zoon geboren. Het knaapje werd naar de Roomse kathedraal gebracht, met enige druppels water besprenkeld, en toen werd hem zijn naam gegeven. U moet Eliza vragen hem voor u te lezen: - *Giovanni Nepomerceno Maria Annunziata Guiseppe Giovanbattista Ferdinando Baldassere Luigi Gonzaga Pietro Allesandro Zanobi Antonino*. Een mooie naam om mee naar bed te gaan en er mee op te staan; het zal wel lang duren eer hij hem geheel zal kunnen uitspreken. Als iemand bij de naam Christen genoemd wordt, dan is dit beter dan al deze grote woorden; het is de beste naam in de wereld, behalve de naam van onze Heere Jezus Christus. Ontvang mijn hartelijke groet. Ik hoop, dat u het aangenaam hebt, en uw best doet om ook anderen gelukkig te maken, want dan kunt u er zeker van zijn, ook zelf gelukkig te zijn, maar als u er slechts op uit bent om uzelf plezier te doen, dan zult u het leven van anderen onaangenaam maken, zonder dat u zelf gelukkig bent. Maar dat weet u natuurlijk wel, en ik hoef het u niet te zeggen. Een gelukkig Kerstfeest!

*Uw liefhebbende Broeder
Charles.*

