

EEN BLIK OP CHRISTUS



Een blik op Christus doet de christen altijd goed - wij kunnen niet te veel hebben van Christus - de herhaling van Zijn Naam is niet vervelend. Geef ons Christus altijd en overal. Deze eenvormigheid is liefelijke verscheidenheid en zelfs zijn eenheid heeft alle bestanddelen van de overeenstemming. Aan het kruis en op de troon, in de kribbe en in het graf - overal is Christus ons dierbaar. Wij hebben Hem lief, wij aanbidden Hem, wij horen graag van Zijn werken - het onderwerp is altijd nieuw.

Er zijn mensen, die klagen, dat hun liefde tot de Heiland zwak is en koud; dit zou niet zo zijn, wanneer zij meer met Jezus waren. Hoe dichter u bij Christus leeft, hoe meer u Hem zult liefhebben. Probeer niet door buitengewone middelen een zekere mate van liefde tot Christus in u te verwekken, maar ga tot Hem, peins aanhoudend over Hem, stel u voor, dat Hij om uwentwil heeft geleden, dan zult gij Hem liefhebben. - Het zal u gemakkelijk vallen, want terwijl u nadenkt over Hem, zal Hij uw arme hart dichter naar Zich toe trekken en uw liefde tot Hem zal toenemen, juist naar de mate, waarin u Zijn liefde tot u aanneemt.

