

## EEN ANDER TOT ZEGEN ZIJN



*En Samuël zeide: Spreek, want Uw knecht hoort.* 1 Samuël 3:10

Terwijl God een bijzondere zorg had voor de jonge Samuël, had Hij in die zorg Zijn bedoelingen met de rest van het gezin. God verkiest de Zijnen niet slechts om henzelf; ze zijn verkoren omwille van Gods Naam, en ook omwille van de mensheid in het algemeen. De Joden waren uitverkoren om Gods openbaring voor alle eeuwen te bewaren en de vonk van Gods waarheid gloeiende te houden. De jonge Samuël moest Gods stem voor Eli zijn; daartoe werd hij verkoren. Ik hoop dat u die bijzonder door God bent bevoorrecht, bestemd bent een boodschapper te zijn van een betere tijding dan die Samuël moest brengen — misschien voor een bejaarde vader wiens ogen minder worden, misschien voor een eigenzinnige broer die de wereld intrekt, misschien voor een zus die in haar hart niets van de Goddelijke dingen moet hebben. Ik denk dat het eerste aangeboren gevoel van iemand die zelf door de genade werd geroepen, is dat hij anderen roept. Wanneer Christus aan Maria verschijnt, loopt Maria haastig naar de discipelen om hun te zeggen dat de Heere tot haar heeft gesproken. Elke gelovige moet beseffen dat God hem heeft bevoorrecht een ander tot zegen te zijn. Niemand leeft voor zichzelf, en niemand sterft voor zichzelf. Ik hoop dat we niet zullen zijn als de Dode Zee, die onafgebroken het water van de Jordaan in zich opneemt, maar nooit water teruggeeft, en daardoor almaar zouter wordt: het meer van de dood. We moeten niet slechts de ontvangenden zijn, die door dit of dat middel het goede aannemen dat God zendt. We moeten even vlug uitgieten wat Hij ons ingiet, ten uitvoer brengen wat God in ons werkt om te willen en te doen wat Hem behaagt.

