

# ECHE TE EENHEID



*Zo roep ik, de gevangene in de Heere, u op... u te beijveren om de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede. (Efeze 4:3) Lees verder Romeinen 15:1—13.*

Laten we alles bevorderen wat leidt tot eenheid. Zijn er zieken? Laten we voor ze zorgen. Zijn er die lijden? Laten we met hen huilen. Kennen we iemand die minder liefde heeft dan anderen? Laten we meer liefhebben zodat het tekort wordt aangevuld. Zien we dwaling bij een broeder? Laten we hem in liefde en genegenheid vermanen. Ik bid dat jullie allemaal vredestichters zullen zijn. Laten we niet vergeten dat we de eenheid van de Geest niet kunnen houden tenzij we allemaal geloven in de waarheid van God. Laten we daarom onze Bijbels doorzoeken, en onze opvattingen gevoelens aanpassen naar wat Gods Woord ons leert. Eenheid in dwaling is eenheid in ondergang. We willen eenheid in de waarheid van God door de Geest van God. Laten we dit zoeken, dat we dichtbij Christus leven want dat is de beste manier om eenheid te bevorderen. Verdeeldheid in kerken begint nooit met hen die vol zijn van liefde voor de Verlosser. Koude harten, onheilige levens, tegenstrijdig gedrag en verwaarloosde binnenkamers; dat is het zaad van scheuringen in het lichaam. Maar wie in de buurt van Jezus leeft, Zijn gelijkenis draagt en Zijn voorbeeld volgt, zal waar hij ook gaat een heilige band, een heilige schakel zijn om de kerk nauwer dan ooit samen te binden. Ik hoop dat God ons dat zal geven, en dat we ons voortaan in zullen spannen *“om de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede.”* Ik beveel deze tekst aan voor alle gelovigen, om die het komende jaar te uit te oefenen. En zij die niet geloven, wat kan ik anders zeggen dan dat ik vertrouw dat hun eenheid en vrede voor eeuwig gebroken mag worden, dat ze naar Jezus Christus gebracht mogen worden om vrede te vinden in Zijn dood? Ik hoop dat het geloof gegeven zal worden, dan zullen liefde en genade volgen, zodat ze één zullen zijn met ons in Christus Jezus, onze Heere.

## Ter overdenking

Alleen God kan eenheid creëren als er een scheiding is gevallen (Efeze 2:12–16). Er wordt niet van ons verwacht dat we valse eenheid creëren met hen die een ander Evangelie preken. Maar ook wordt er niet van ons verwacht dat we de eenheid die God al gecreëerd heeft, ondermijnen. We moeten eerder toewerken naar haar volmaking (Efeze 4:13). Hoe doe jij het op dit gebied? Moet je je iets voornemen voor het nieuwe jaar?

Preek 607, 1 januari 1865

