

GROTE VREDE



Die Uw Wet beminnen hebben grote vrede, en zij hebben geen aanstoot. Psalm 119:165

Ja, een ware liefde voor Gods Woord zal je Gods vrede en bescherming geven. Blijf leven in voortdurende gemeenschap met de wet van de HEERE, want dat zal een grote vrede in je hart teweegbrengen zoals niets anders dat kan. De Heilige Geest werkt als een Trooster door het Woord, Hij verspreidt een heilzame invloed die de stormen in je ziel tot bedaren brengt. Er is niets dat een struikelblok is als je het Woord van God tot je neemt. Neem dagelijks je kruis op en het zal een vreugde worden. Op die manier zul je voorbereid zijn op de beproeving van het vuur en je zult niet verbaasd zijn als het je overkomt. Je zult niet wankelen in voorspoed, zoals zovelen, of verpletterd worden door tegenspoed, zoals bij anderen het geval was. Jij leeft immers los van de veranderende omstandigheden van het aardse leven. Wanneer de HEERE je een of ander groot geloofsgeheim voorlegt, waardoor anderen uitroepen: "Deze toespraak is moeilijk, wie kan het verstaan?", dan neem je het zonder aarzelen aan; want je intellectuele moeilijkheden worden overwonnen door je eerbiedige ontzag voor de wet van de HEERE, wat voor jou de hoogste autoriteit is en waar je met vreugde voor buigt. HEERE, werk deze liefde, deze vrede, deze rust vandaag nog in mij.

