

DIE OP HET WOORD VERSTANDIG LET, ZAL HET GOEDE VINDEN



Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

"Voor Iedere Avond"

Die op het woord verstandig let, zal het goede vinden, en die op de Heere vertrouwt is welgelukzalig.

Spreuken 16:20

Wijsheid is de ware kracht van de mens, en onder haar leiding bereikt hij het best zijn bestemming. Die verstandelijk op het leven let, zal de rijkste genietingen smaken, en de edelste waakzaamheid voor zijn vermogens vinden, dus vindt hij het goede in de volste zin. Zonder wijsheid is de mens gelijk aan het wilde ezelsveulen, dat ginds heen en weer loopt, en krachten verspilt die nuttig konden aangewend worden. De wijsheid is het kompas dat de mens stuurt door de ongebaande woestijn des levens; zonder haar is hij gelijk aan een verlaten schip, de speelbal van wind en golven. Men moet voorzichtig zijn in een wereld als deze, of men zal geen goed, maar talloze kwade dingen vinden. De pelgrim zal zijn voet gevoelig verwonden aan de doornstruiken des levens, indien hij niet met de grootste omzichtigheid betreedt. Hij die in een woestijn wandelt, waarin roversbenden zich ophouden, moet verstandig handelen om veilig te kunnen reizen. Indien wij, geleerd door de grote Leermeester, volgen waarheen Hij leidt zullen wij het goede vinden, zelfs in dit donkere verblijf; er zijn hemelse vruchten te plukken aan deze zijde van Eden's lusthof, en liederen van het paradijs te zingen in de bosschages van de aarde. Maar waar is deze wijsheid te vinden? Velen hebben ervan gedroomd, doch haar niet bezeten. Waar zullen wij ze leren? Luister naar de stem des Heeren, want Hij heeft het geheim verklaard; Hij heeft aan de mensenkinderen geopenbaard, waarin de ware wijsheid gelegen is, en onze tekst zegt het: "Die op de Heere vertrouwt is welgelukzalig." De ware wijze om verstandig te handelen is: op de Heere te vertrouwen. Dit is de zekere leidraad door de

meest verwarde doolhoven des levens; volg Hem, en gij zult de eeuwige zaligheid vinden. Hij, die op de Heere vertrouwt, heeft een getuigschrift van wijsheid, hem door de ingeving van Boven verleend; hij is nu gelukkig, en zal hierboven nog gelukkiger zijn. Heere, wandel op deze liefelijke avond met mij in de hof, en leer mij de wijsheid des geloofs.

