

# DIE OOK TER RECHTERHAND GODS IS



**Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon**

## "Voor Iedere Avond"

*Die ook ter rechterhand Gods is. Romeinen 8:34*

Hij, Die door de mensen veracht en verworpen werd, bekleedt nu de ereplaats van een beminde en geëerde Zoon. De rechterhand van God is de plaats van majesteit en gunst. De Heere Jezus is de Vertegenwoordiger van Zijn volk. Toen Hij voor hen stierf, hadden zij vrede; toen Hij voor hen verrees, kregen zij vrijheid; toen Hij Zich zette aan Zijn Vaders rechterhand, ontvingen zij gunst, eer en waardigheid. De verhoging en hemelvaart van Christus is de verhoging, de aanneming en de verheerlijking van Zijn volk, want Hij is hun Hoofd en Vertegenwoordiger. Dit zitten aan Gods rechterhand moet dan ook beschouwd worden als de aanvaarding van de persoon van de Borg, de acceptatie van de Vertegenwoordiger en daarom de aanvaarding van onze zielen. O heilige, zie hierin de bevrijding van het oordeel. 'Wie is het die verdoemt?' Wie zou mensen die in Christus aan Gods rechterhand zitten, kunnen veroordelen? De rechterhand is de plaats van macht. Christus aan Gods rechterhand heeft alle macht in hemel en op aarde. Wie zal strijden tegen een volk dat in zijn Aanvoerder zo'n macht heeft? O mijn ziel, wat valt er te vrezen als de Almachtige uw Helper is. Als het schild van de Almachtige u bedekt, welk zwaard kan u dan treffen? Wees gerust. Als Jezus uw alles overwinnende Koning is, die Zijn vijanden onder Zijn voeten vertreden heeft; als zonde, dood en hel door Hem overwonnen zijn en u in Hem vertegenwoordigd bent, dan kunt u met geen mogelijkheid verloren gaan.

*Ja, Jezus grote kracht, Doet al Zijn haters vluchten, Het Lam in Zijn toom is als een Leeuw te duchten.  
Belaagt mij ook de hel, Zo zal ik toch niet vrezen; Ik zal door Jezus bloed Meer dan verwinnaar wezen.*

