

DIE IN OPRECHTHEID WANDELT, WANDELT ZEKER



Die in oprechtheid wandelt, wandelt zeker. Spr. 10:9

Zijn wandelen is misschien langzaam, maar het is zeker. Wie zich haast om rijk te worden zal niet onschuldig zijn, noch zeker; maar gestadige volharding in oprechtheid zal, zo zij al geen rijkdom aanbrengt, zeker vrede brengen. In het doen van wat rechtvaardig en recht is, lijken wij op iemand, die wandelt op een rots, want wij hebben vertrouwen, dat elke stap, die wij doen, gedaan wordt op vaste en veilige grond. Anderzijds moet het grootste succes, door twijfelachtige handelingen verkregen, altijd hol en onbetrouwbaar zijn, en de man, die het heeft behaald, moet altijd bang zijn, dat er een dag van afrekening zal komen, en dan zullen zijn winsten hem veroordelen. Laten wij vasthouden aan waarheid en gerechtigheid. Laten wij, door de genade van God, onze Heere en Meester navolgen, in wiens mond geen bedrog ooit werd gevonden. Laten wij niet bang zijn om arm te worden, noch met verachting te worden behandeld. Laten wij nooit, om welke reden ook, doen wat ons geweten niet kan rechtvaardigen. Als wij de innerlijke vrede verliezen, verliezen wij meer dan wij voor een fortuin kunnen kopen. Als wij ons houden aan de eigen weg van de HEERE, en nooit zondigen tegen ons geweten, is onze weg zeker tegen ieder, die maar komt. Wie is het, die ons kwaad kan doen, als wij volgelingen zijn van wat goed is? Wij kunnen door dwazen als dwazen worden beschouwd, als wij sterk staan in onze oprechtheid; maar op de plaats, waar het oordeel onfeilbaar is, zullen wij worden goedgekeurd.

