

MACHT OVER DE DOOD



Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

"Voor Iedere Morgen"

...om door de dood hem die de macht over de dood had – dat is de duivel – teniet te doen. Hebreëën 2:14

Kind van God, luister goed! De dood is zijn prikkel kwijtgeraakt, omdat het geweld van de duivel vernietigd is. Wees daarom niet meer bang voor de dood. Smeek om genade van de Heilige Geest, zodat je door een vast geloof in de dood van je Verlosser kracht zult krijgen voor dit verschrikkelijke uur. Als je dicht bij het kruis leeft, zul je met blijdschap aan de dood kunnen denken, en hem zelfs met vreugde kunnen begroeten als hij komt. Het is heerlijk om in de Heere te sterven; het is één van de zegeningen van het verbond om in de Heere Jezus te ontslapen. De dood maakt een einde aan de vervreemding van het vaderland. De dood is als het terugkeren uit de ballingschap, als een thuiskomen in één van de vele woningen, waar degenen die wij liefhebben, al wonen. De afstand tussen hen die in de hemel zijn en hen die nog strijden op deze aarde, lijkt groot. Toch is dit niet zo. Wij zijn niet ver van huis – in een ogenblik zullen we er zijn. Onze zeilen zijn gespannen, en onze ziel drijft rond op de wateren. Hoe lang zal de reis duren? Hoeveel stormen zullen nog tegen de zeilen aanwaaien, voor ze de haven van de vrede zullen bereiken? Hoe lang zal onze ziel nog heen en weer geslingerd worden op de golven, voor zij de zee bereikt waar geen stormen zullen woeden? De apostel zegt ons: 'Zolang wij in het lichaam inwonen, zijn we uitwonend van de Heere.' De zeilen

waren nog maar net uitgespannen of het schip liep de haven van het vaderland al binnen. Het ging zoals met het scheepje op het meer van Galilea. Het werd door een storm heen en weer geslingerd, maar Jezus sprak: 'Zwijg, wees stil', en op hetzelfde moment kwam het veilig aan. Denk niet dat er veel tijd voorbij gaat tussen ons doodsuur en onze eeuwige heerlijkheid. Als onze ogen zich op de aarde sluiten, openen zij zich in de hemel. De vurige paarden zijn maar een moment onderweg. Daarom heb je als kind van God geen reden om bang te zijn voor de dood. Door de dood van onze Heere is de prikkel van onze dood vernietigd. Nu is de dood zoals de ladder van Jakob, waarvan het onderste deel zich in het donkere graf bevindt, maar waarvan de top reikt tot in de eeuwige heerlijkheid!

