

DEZE ZELFDE JEZUS



Deze zelfde Jezus, Die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen. Handelingen 1:11 (Engelse vertaling)

Deze zelfde Jezus'. Ik sla die beschrijving hoog aan omdat zij kwam van degenen die Hem kenden. 'Hij is gezien van de engelen.' Ze hadden Hem Zijn leven lang gadeslagen. Ze kenden Hem, en toen ze Hem nog maar net tot Zijn Vader en Zijn God hadden zien opvaren, hebben ze over Hem gezegd: 'Deze zelfde Jezus' - dan weet ik door een onfeilbaar getuigenis dat Hij Dezelfde was, en Dezelfde is. Jezus is heengegaan, maar Hij is er nog steeds. Hij heeft ons verlaten, maar Hij is niet dood. Hij is niet opgelost in het niets, zoals de nevel in de morgen. 'Deze zelfde Jezus' is opgevaren tot de troon van Zijn Vader - en daar is Hij vandaag even zeker als Hij ooit heeft gestaan voor de rechtbank van Pilatus. Even zeker als Hij aan het kruis heeft gehangen, zit Hij, de Verhoogde, op de troon van God en regeert Hij de schepping. Ik denk graag aan de absoluut zekere identiteit van de Christus in de zevende hemel en de Christus in de diepste diepten van Zijn doodsstrijd. De Christus Die ze hebben bespuwd, is nu de Christus Wiens Naam cherubs en serafims een dag zonder nacht bezingen. De Christus Die ze hebben gegeseld, is Degene voor Wie de overheden en de machten hun kronen met vreugde neerwerpen. Sta niet naar de hemel te staren, naar een mythe of een droom. Jezus leeft; bedenk dat ook u leeft. Sta niet te treuzelen alsof u helemaal niets te doen hebt, alsof het met het Koninkrijk van God zou zijn gedaan omdat Jezus wat Zijn lichamelijke tegenwoordigheid betreft de aarde heeft verlaten. Hij leeft nog en Hij heeft u werk gegeven om te doen totdat Hij komt. Ga daarom en doe dat.

