

DENK AAN DE GENADE VAN GOD



Zij zijn alle morgen nieuw. Klaagliederen 3:23

De christen mag God ervoor danken dat hij nog een dag heeft, waarop hij als Henoeh met God mag wandelen, nog een dag, waarop hij op God mag vertrouwen als Abraham, nog een dag, waarop hij de oogst van het Evangelie mag binnenhalen, en nog een dag, waarop hij parels bijeen mag brengen voor de kroon van Immanuël. God geeft ons onze dagen; moge Hij ons de waarde ervan leren, want ze zijn parels van grote waarde. En dan mogen we bij het aanbreken van elke nieuwe morgen in waarheid zeggen: Uw barmhartigheden zijn elke morgen nieuw, want de morgen heeft ons een nieuwe dag gebracht. Elke morgen komt er voor ons een nieuwe genade, althans voor de meesten van ons, omdat elke morgen brengt wat we voor de dag nodig hebben. Vaak heb ik bij mijzelf gedacht: Wat is het een genade om te weten dat wanneer ik wakker wordt, er voor mijn ontbijt is gezorgd. Helaas, velen zijn er die niet weten waar ze hun eerste maal voor de dag vandaan moeten halen. Dat is iets heel treurigs, en een zware kastijding. Zo is het echter beslist niet met de meesten van ons, want we hebben voor de volgende dag altijd genoeg in de kast. Als we 's morgens opstaan, zijn we niet als de mussen die hun voer moeten zoeken. Ze beginnen te tjlpen zodra ze wakker worden. Er is niets in hun schuur, en toch zingen ze. Dan gaan ze aan het werk om hun dagelijks brood te zoeken - en ze vinden het, want God voedt de vogelen des hemels. Er is manna voor u buiten het leger, en u weet waar u het moet verzamelen. En wanneer u dat doet, denk dan aan de genade van God, en prijs Zijn heilige Naam.

