

DE ZONDE DER WERELD WEGGENOMEN



... Dat de zonde der wereld wegneemt. Johannes 1:29

Toen Jezus Christus in onze plaats werd gesteld, werd onze zonde op Hem gelegd. De zonde kan, net zomin als iets anders, op twee plaatsen tegelijk zijn. Wanneer ik dus, als iemand die in Christus gelooft, wéét dat al mijn zonde op Christus werd gelegd, volgt daar per definitie uit dat er op mij geen zonde is blijven liggen. Die is de last van Christus geworden, Hij heeft die van mij afgenomen. Ja, zegt u, maar dan is de zonde nog op Christus. Als onze Heere Jezus Christus Zelf evenwel 'onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout', dan heeft Hij daar de hele straf ondergaan die wij verdienden. Door dat middel werden die zonden weggedaan, dat wil zeggen: ze hielden op te bestaan, en dus zijn ze er niet langer. Heel mijn schuldenlast voor God werd op Christus overgebracht en Hij heeft al mijn schulden betaald. Waar zijn dan nu mijn schulden? Wel, ze zijn er niet meer, ze zijn voor altijd weg. Dat is wat Christus doet voor ieder die echt op Hem vertrouwt. Hij neemt de zonden van de mens volkomen uit het leven weg, zodat ze ophouden te bestaan. Christus heeft het grote werk voltooid dat de engel Gabriël voor Daniël heeft beschreven. Hij heeft een einde gemaakt aan de overtreding, een einde gemaakt aan de zonden wat een krachtige uitspraak is dat! - verzoening verkregen voor de ongerechtigheid en een eeuwige gerechtigheid aangebracht. Hoe heerlijk heeft Hij ook echt de zonde weggedaan voor allen die in Hem geloven! 'Zover het oosten is van het westen, zover doet Hij onze overtredingen van ons.'

