

DE ZEKERHEID DAT U HEM ZULT VINDEN



Zoek Hem Die het Zevengesternte en de Orion maakt. Amos 5:8 (Engelse vertaling)

Nu zullen we de tekst uit een wat geestelijker oogpunt beschouwen. We spreken tot degenen die beseffen dat ze van de levende God zijn afgegaan en ernaar verlangen met Hem verzoend te worden, door de vergeving van hun zonden om Jezus' wil. Onze tekst heeft echter ook een woord voor degenen die verstokt zijn en nog niet ontwaakt. Het heeft de Heere behaagd in veel gedeelten van de Schrift de boetvaardigen te nodigen tot Hem te komen, maar opdat de nodiging aan niemand voorbij zal gaan, wordt zij in deze tekst, wat haar wezen betreft, bijzonder ruim gebracht. Het zal blijken dat onze tekst heel heerlijk is als we letten op het verband waarin hij staat: 'Die het recht in alsem verkeren, en de gerechtigheid ter aarde doen liggen, zoek Hem.' Hier worden geen mensen genoemd die naar Hem dorsten, die verootmoedigd zijn en hun overtredingen belijden; zij worden echter vermaand die in zichzelf niets goeds bezitten, maar wel heel veel slechte karaktertrekken hebben. Het zijn zij die het recht in alsem verkeren en de gerechtigheid ter aarde doen liggen: zelfs hun wordt opgedragen God te zoeken! Wondere barmhartigheid! Wie zal er na dit alles nog durven te wanhopen? Als mijn hoorder tot vandaag toe vervreemd van God heeft geleefd, sluit de tekst hem van het zoeken van God niet uit, maar met de stem van een engel fluistert hij: Zoek Hem. Als de zonde uw oordeel heeft bedorven, zoek dan toch de grote Schepper en Onderhouder. Zoek Hem, want u zult Hem vinden. Van u wordt niet gevraagd Zijn aangezicht tevergeefs te zoeken. Het gebod om Hem te zoeken houdt de zekerheid in dat u Hem zult vinden.

