

DE ZACHTE EN STRENGE CHRISTUS



Ik zal behagen in u scheppen vanwege de aangename geur. (Ezechiël 20:41) Lees verder Mattheüs 11:20—30.

Het karakter van de Verlosser is vol goedheid en volmaakt. Hij is vol genade en waarheid. Tegenwoordig spreken sommige mensen van Hem alsof Hij alleen maar de vleesgeworden vriendelijkheid is. Dat is geen waar. Geen lippen spraken met zo'n donderende verontwaardiging over de zonde als de lippen van de Messias. *“Want Hij is als vuur van een edelsmid, en als zeep van de blekers”* (Maleachi 3:2), *“Zijn wan is in Zijn hand en Hij zal Zijn dorsvloer grondig reinigen”* (Lukas 3:17). Terwijl Hij in tederheid bid voor Zijn verleide discipelen, dat hun geloof niet op zal houden, zift Hij met verschrikkelijke strengheid de hoop en verdrijft het kaf in het onblusbare vuur. We spreken van Christus als zachtmoedig en nederig van Geest, en dat is Hij, maar Zijn zachtmoedigheid deed niets af van Zijn moed en vrijmoedigheid waarmee Hij de hypocrisie aan de kaak stelde, *“Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars... Dwazen en blinden... Slangen, addereengebroid, hoe zou u aan de veroordeling tot de hel ontkomen?”* (Mattheüs 23:33). Dit zijn niet de woorden van de lafaard zoals sommigen Jezus afschilderen. Hij is een man — door en door man, een goddelijke man — zacht als een vrouw maar streng als een krijger op de dag van de strijd. Zijn karakter is in evenwicht. Van beide eigenschappen heeft Hij evenveel. Als Godheid zijn al Zijn attributen volledig ingesloten. Zijn gerechtigheid werpt nooit een schaduw over Zijn barmhartigheid, ook werpt Zijn barmhartigheid nooit een schaduw over Zijn gerechtigheid. Noch verduistert Zijn gerechtigheid Zijn trouw. Zo vinden we in Christus karakter alles wat goed is. *“Al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is,”* het is allemaal in Hem te vinden. En niet één werpt een schaduw over de ander. Ze schijnen samen met oogverblindende pracht.

Ter overdenking

Is dit de Jezus die jij aanbidt? Of geloof je alleen in de zachte Jezus? Wanneer we de Heere Jezus Christus van het Nieuwe Testament niet volledig aanvaarden volgen we een "*valse Christus*" (Matthew 24:24), een "*andere Jezus*" (2 Korinthe 11:4) of een afgod van je eigen verbeelding of de verbeelding van iemand anders. En dat is niet beter dan het volgen van Baäl of een ander valse god!

Preek 688, 29 april 1866

